

ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ ΠΤΕΡΗΣ(ΑΙΓΙΟ)

17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1943

Η Πτέρη (ή Φτέρη) είναι ένα ορεινό χωριό της Αιγιαλείας.

Το 1943 έλαβε χώρα η μάχη στο Πυργάκι εναντίον των Ιταλών, όπου είχαν συμμετάσχει και Πτεραιίοι. Στη συνέχεια οι Ιταλοί εγκαταστάθηκαν με ένα τάγμα στη Πτέρη, έμειναν τέσσερις ημέρες και συνέλαβαν τους Θ. Αντωνιάδη και Γ. Πανουτσόπουλο τους οποίους εκτέλεσαν στο προσκυνητάρι Πετσάκων. Οι Ιταλοί έκαψαν ένα τμήμα της Φτέρης και ολοκλήρωσαν την καταστροφή οι Γερμανοί, μετά το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, την 17η Δεκεμβρίου 1943.

Στην Φτέρη έφθασε το πρωί της Παρασκευής 17 Δεκεμβρίου 1943 το τμήμα 1/749 με επικεφαλής τον Χανς Έμπερσμπεργκ (major EBERSBERGER) διοικητή του Αιγίου, που κατεβαίνοντας προς το Αίγιο έκαιγε και κατέστρεφε ό,τι έβρισκε μπροστά του. Στους χάρτες των Γερμανών ήταν σημειωμένο το κεφαλοχώρι Φτέρη που ήδη είχαν μερικώς πυρπολήσει το 1942 οι Ιταλοί. Ο σημερινός δρόμος Αιγίου – Πτέρης – Καλαβρύτων δεν υπήρχε και το Γερμανικό τμήμα, στο οποίο συμμετείχε και ο πυράρχης του εκτελεστικού αποσπάσματος των Καλαβρύτων, λοχίας των S.D. Κόντραντ Ντόνερτ, Βάδιζε στον παλιό δρόμο που συνέδεε την Πλατανιώτισσα με το Πυργάκι, πολύ χαμηλά από τη Φτέρη στην όχθη της μεγάλης ρεματιάς.

Αμέσως άρχισε η λεηλασία των σπιτιών και ο εμπρησμός τους με ειδικά υγρά και εμπρηστικές σκόνες. Τελευταία έβαλαν φωτιά στην εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου, από την οποία ο αείμνηστος παπα – Φουσέκης πρόλαβε και πήρε το Άγιο Δισκοπότηρο και το Ευαγγέλιο, που σώζονται μέχρι σήμερα από το γιο του Τάσο, πρώην γραμματέα της κοινότητας. Στο ναό αυτό υπήρχαν πριν από την καταστροφή προπολεμικά δυο παλιές εικόνες αξίας, του Χριστού και της Παναγίας.

Στον απολογισμό που έστειλε αργότερα ο Έμπερσμπεργκ στο αρχηγείο της 117 Μεραρχίας αναφέρθηκε ότι «το χωριό καταστράφηκε ολοσχερώς».

Εμείς σήμερα έχουμε χρέος να συνεχίσουμε να διατηρούμε άσβεστες τις μνήμες αθώων ανθρώπων που χάθηκαν άδικα στα Ολοκαυτώματα της πατρίδας μας, αφού δεν μιλάμε πλέον για αντίποινα αλλά για αθώες ψυχές και μικρά παιδιά τα οποία δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Βεβαίως την περίοδο εκείνη η χώρα τελούσε υπό κατοχή, βεβαίως και υπήρχε αντιστασιακή δράση στις περιοχές μας, αλλά όλη αυτή η δράση ήταν υποχρέωση και καθήκον των κατοίκων των περιοχών μας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας, όπως είναι υποχρέωση και καθήκον κάθε λαού που θέλει να ζει ελεύθερος. Από εκεί και πέρα, οι πράξεις αυτές των κατακτητών, αποτελούν εγκλήματα πολέμου για τα οποία πρέπει οι υπαίτιοι να πληρώσουν και οι λαοί να αποζημιωθούν”.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ



1940-1945

ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ

ΠΟΛΕΩΝ & ΧΩΡΙΩΝ

“ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ”