

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θανάσης Παπαδόπουλος: Καμία ανοχή στην

παραμικρή χαραμάδα μισαλλοδοξίας και φανατισμού

Σε μήνυμα του για την 27^η Ιανουαρίου, Διεθνής Ημέρα για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, ο Δήμαρχος Καλαβρύτων και Πρόεδρος του Δικτύου Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών «Ελληνικά Ολοκαυτώματα», Θανάσης Παπαδόπουλος αναφέρει τα εξής:

«Η 27^η Ιανουαρίου κάθε έτους, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Η ημερομηνία αυτή έχει το βαθύ ιστορικό συμβολισμό της καθώς το 1945, στις 27 Ιανουαρίου, απελευθερώθηκε το Άουσβιτς-Μπιρκενάου, το μεγαλύτερο στρατόπεδο συγκέντρωσης του ναζιστικού καθεστώτος, τόπος εκτέλεσης, εκτοπισμού και μαρτυρίου για πολλές εκατοντάδες χιλιάδες αγωνιστές, κυρίως Εβραίους.

Είναι ταυτόχρονα μια ημέρα που εξίσου συμβολικά επισημαίνει αυτό που είναι μέρος της ζωής, της καθημερινότητας, των αρχών και των ιδεών όλων μας: τον σεβασμό στ' ανθρώπινα δικαιώματα και στις οικουμενικές αξίες της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, της Ειρήνης και της Αυτοδιάθεσης αλλά και την απερίφραστη καταδίκη και απομόνωση κάθε μορφής ολοκληρωτισμού, κάθε μορφής μισαλλοδοξίας, κάθε φανατισμού, διάκρισης και βαρβαρότητας.

Το «Ποτέ ξανά» είναι προμετωπίδα αυτής της Ημέρας που τιμάται σ' όλη την υφήλιο, για να στηλιτευτούν το αποτρόπαιο έγκλημα των ναζί, η εξόντωση εκατομμυρίων αθώων ανθρώπων, η φρίκη και ο όλεθρος.

Και μαζί, για να υπογραμμίζεται το χρέος όλων μας στη διαρκή επαγρύπνηση, στην υπεράσπιση των αρχών μας, στο αδιάλειπτο καθήκον μας να περιφρουρούμε τη Δημοκρατία και την Ειρήνη και ταυτόχρονα, ως ιερή υποχρέωση, να διατηρούμε άσβεστη τη μνήμη του Αγώνα και του Παραδείγματος εκείνων που με ηρωισμό κι αυτοθυσία αντιστάθηκαν.

Τα Καλάβρυτα είναι ο τόπος της μεγαλύτερης ναζιστικής θηριωδίας στην Ελλάδα της γερμανικής κατοχής. Αλλά και τόπος-σύμβολο των πανανθρώπινων αξιών που υπηρέτούν και επιτελούν την πρόοδο, την αλληλεγγύη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουμε: Καμία ανοχή στις ρητορείες του μίσους, καμία ανοχή στην παραμικρή χαραμάδα λήθης, καμία ανοχή σε όσους υποβλέπουν τις αξίες της σύγχρονης Δημοκρατίας μας. Και διαρκής σεβασμός κι αναγνώριση της μνήμης των ηρώων μας».